

Via deze nieuwsbrief houden wij u weer graag op de hoogte van de stand van zaken met betrekking onze aanvraag voor een bestemmingswijziging en een aantal andere bijzondere ontwikkelingen en wetenswaardigheden, zoals de voortschrijdende restauratie en onze nieuwe tuingroep. Wij wensen u veel plezier met lezen.

Vleermuizen

We zien op zomeravonden geregeld vleermuizen in onze tuin. Maar welke vleermuizen komen er op ons terrein? En wonen ze er ook? In het kader van onze aanvraag voor een bestemmingswijziging heeft de gemeente ons dit voorjaar gevraagd door een gespecialiseerde ecooloog een nieuw vleermuizenonderzoek te laten doen omdat ons vorige onderzoek verlopen was. Helaas ging zo'n onderzoek niet zo snel als we gewild hadden omdat de onderzoekers een zogenaamd 'vleermuizenprotocol' moesten volgen. Dat hield in dat er op verschillende momenten in het jaar veldonderzoek gedaan moest worden. Recent is dat onderzoek afgerond. De conclusie is dat er vooral Gewone Dwergvleermuizen boven onze grachten foerageren. Daar zijn wij blij mee omdat vleermuizen muggen eten. De onderzoekers hebben kunnen vaststellen dat de vleermuizen geen winterverblijf bij ons hebben.



Restauratie van de muur langs het kloosterlaantje

Mogelijk heeft u het ook gezien: er wordt sinds de zomer langs het Kloosterlaantje in weer en wind gewerkt aan de restauratie van het voegwerk van onze Rijks-monumentale tuinmuur. Dit gebeurt met kalkmortel: een klus waar nog maar weinig vakmensen voor te krijgen zijn. Voordat onze man daarmee aan de slag kon hebben we helaas eerst kosten moeten maken om de grafitti van de muur te verwijderen. Maar nu is de muur in elk geval schoon. Als het voegwerk klaar is hopen we dat de muur er weer decennia lang tegen kan.



Bankje langs het klompenpad wordt veel gebruikt

Voor ons huis, onder het bouwbord, hebben wij een bankje geplaatst dat zeer geregeld bezet is. Zowel wandelaars uit de buurt als mensen die het klompenpad lopen maken er graag gebruik van om even te pauzeren. Wat velen niet weten is dat het deel van het klompenpad dat ligt tussen het asfalt van onze weg en het eerste hek in het klompenpad, ook tot ons terrein behoort. Wij zijn blij dat wij, door dit deel van onze grond open te stellen voor publiek, het klompenpad mogelijk maken en zo een groot aantal mensen kunnen laten meegenieten van het achter onze buitenplaats gelegen mooie Langbroeker Weteringgebied.



Tuingroep aan de slag

Dat er veel te genieten valt in onze tuin, dat vermoedde u wellicht al, of u had het al gezien tijdens één van de tuinrondleidingen die wij afgelopen voorjaar verzorgden. Mede door deze rondleidingen heeft een aantal enthousiaste mensen ons laten weten dat ze graag willen helpen om de tuin van Broekbergen mooier te maken en mooi te houden. Zo is er deze zomer een tuingroepje van vrijwilligers ontstaan. Elke maandagmiddag van half 2 tot half 4 steken zij de handen uit de mouwen om te wieden of te snoeien en genieten ze van het buiten zijn in onze mooie tuin. Wij geven aan wat er zoal te doen is waardoor de vrijwilligers dát werk kunnen kiezen dat bij hen past. Daarnaast bepaalt ieder zelf met welke frekwentie hij of zij wil komen helpen. Het is inmiddels een gezellig team geworden waar we heel blij mee zijn. Wilt u zich als vrijwilliger bij dit groepje aansluiten? Stuur ons een mailtje en wij nemen contact met u op.



Wist u dat?



In de tijd dat onze buitenplaats bekend stond als het klooster Arca Pacis en de zusters Benedictinessen hier nog woonden, was de Driebergse familie Marlet hun 'hofleverancier' voor vlees. Daarnaast waren in die tijd veel van de kinderen van deze familie misdienaar tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Van één van de leden van deze familie ontvingen wij onlangs deze foto, waarop vijf broers Marlet te zien zijn als misdienaar.

Op de hoogte blijven?

Door onze nog altijd regelmatige contacten met de zusters en met mensen uit de buurt, kunnen wij steeds meer vertellen over en laten zien uit de tijd dat Broekbergen in gebruik was als klooster.

Voor actuele informatie: [Volg ons op facebook: Buitenplaats Broekbergen](#)

Wij wensen u een mooi najaar toe.

Met vriendelijke groet, *Familie Den Boon - Kruidenier*

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven, dan vernemen wij dat graag via een mail naar info@broekbergen.nl

Volg ons op Facebook of Twitter



BUITENPLAATS BROEKBERGEN

Kloosterlaantje 1
3972 GW Driebergen-Rijsenburg
M: 06-53 916 024
E: info@broekbergen.nl
W: www.broekbergen.nl