

Driebergen, 2 november 2020.

Geachte Gemeenteraad,

Priorin Zr. Emmanuel Cosse van klooster Arca Pacis te Driebergen (in 1996 verhuisd naar Insula Dei in Arnhem), was voornemens om van de inspraak mogelijkheid gebruik te maken ter ondersteuning van het Masterplan dat de huidige eigenaarsfamilie Den Boon met het voormalige klooster voor ogen hebben. Haar tekst had ze reeds klaarliggen.

Helaas is zr. Emmanuel recentelijk overleden. Vlak voor haar overlijden heeft ze mij als vertegenwoordiger van de Benedictinessen van Arca Pacis, nadrukkelijke opdracht gegeven o.a. de belangrijkheid van het Religieus Erfgoed onder uw aandacht te brengen.

Ter bekrachtiging hiervan heeft ze onderstaande tekst vlak voor haar overlijden ondertekend.

Van harte zal ik haar opdracht nader aan u toelichten gedurende de beschikbare inspreektijd.

Hoogachtend,

Bernadette van den Hoek van Maarschalkerwaart

Hierna de tekst van Priorin zr. Emmanuel Cosse.



Tekst zr. Emmanuel van Arca Pacis tbv het ondersteunen van behoud Broekbergen en instemming met het Masterplan.

De geschiedenis van de zusters Benedictinessen van altijddurende aanbidding begint in Parijs in 1653 toen voor de eerste keer het H. Sacrament werd uitgesteld. De Benedictinessen leefden vanaf dat moment volgens de Regel van H. Benedictus.

Na de opkomst van de "Kulturkampf" in Duitsland in 1870, waar een voor katholieken unheimische cultuur ontstond, zijn in 1875 30 zusters naar Driebergen gekomen. Dhr. Damen een houthandelaar uit Cothen stelde voor hen zijn buitenverblijf Broekbergen ter beschikking. Uit dankbaarheid voor de vredelievende ontvangst is het huis Broekbergen Klooster Arca Pacis (=Ark van Vrede) genoemd en werd het huis omgebouwd tot slotklooster. Vanaf dat moment hebben wij daar, door tralies gescheiden van de buitenwereld, gewoond, gewerkt en gebeden voor zieken en Wereld Vrede. 121 jaar lang, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

In 1900 woonden er inmiddels 57 zusters in Arca Pacis. Doordat het huis voor zoveel zusters te klein werd zijn toen 23 zusters terug gekeerd naar Kempen in Duitsland om daar een dochterklooster op te richten.

In 1965, na het 2^e Vaticaans Concilie zijn de tralies weggedaan, de deuren wijd open gezet en hebben we de buitenwereld binnen gehaald. Wij organiseerde Oecumenische vieringen, zieken triduüms, gasten ontvangsten en cursussen om inhoud te geven aan religie en geloofsbeleving.

In 1996 zijn wij, 22 zusters, wegens ouderdom naar Insula Dei in Arnhem vertrokken en hebben we ons klooster verkocht. Een paar jaren later bleek dat de nieuwe eigenaar ons klooster ernstig verwaarloosde; en dat was anders dan door hen aan ons was voorgespiegeld.

Om de geschiedenis en de historische plek te behouden en te bewaren voor het nageslacht en voor Driebergen, is het nu zo fijn voor ons, zusters Benedictinessen, te weten dat de huidige eigenaren van Broekbergen, de familie den Boon, de intentie heeft om dit alles veilig te stellen.



Natuurlijk zal er wat moeten worden veranderd en worden aangepast, de tijden veranderen immers ook. Maar we weten dat de familie den Boon met enthousiasme en met respect voor de geschiedenis van Buitenplaats Broekbergen plannen heeft gemaakt om langdurig behoud te waarborgen.

Dit juich ik als laatst levende zuster van Arca Pacis vanuit Arnhem van harte toe.

Vaak hebben we met de familie den Boon hierover gesproken. Zij hebben ons uitvoerig geïnformeerd over het Masterplan. Daarop zien we dat onze later aangebouwde woonruimtes worden afgebroken en er appartementen voor in de plaats komen.

Helemaal mooi is te zien dat de tuin weer in oude luister zal worden hersteld, zoals het was toen we er in 1875 kwamen wonen.

Het hoofdhuis ziet er schitterend gerestaureerd uit en ook ons Opbaarhuisje waar de overleden zusters in opgebaard werden, de Kerktoren, de Maria en Jozef Beelden zijn al zo mooi gerestaureerd. Dat laat zien hoe belangrijk de familie den Boon onze geschiedenis vindt die deze plek zo waardevol maakt.

Wanneer de plannen worden uitgevoerd, zal onze geschiedenis en de namen van alle zusters die hier ooit hebben gewoond als kopie van het Arca Pacis archief op Broekbergen worden bewaard en voor belangstellenden ter inzage komen. Ook de originele Blauwdrukken van het Hoofdhuis worden aan het Archief toegevoegd.

En daardoor kan op Broekbergen ons voortdurend gebed, ook voor Driebergen, worden doorverteld op de plek waar dit 121 jaar lang is geweest.

Wij onderstrepen hiermee de belangrijkheid van de restauratie en de plannen tot behoud van Buitenplaats Broekbergen, ons voormalige klooster Arca Pacis. Moge het altijd een plek van vrede zijn.

Zr. Emmanuel Cosse osb
Insula Dei te Arnhem

