



In deze Nieuwsbrief leest u over stappen die we de afgelopen periode gezet hebben op weg naar een duurzame toekomst voor onze buitenplaats. Opnieuw hebben we daarbij weer een leuke ontdekking gedaan die een stukje van het verleden letterlijk aan het daglicht heeft gebracht. Terwijl dit alles gaande is zijn we er trots op dat Mieke Tollenaar 3 jaar geleden het initiatief nam om een boek te schrijven over onze buitenplaats.

Boek over Broekbergen feestelijk gepresenteerd



Enthousiast geworden over de lange en bijzondere geschiedenis van Broekbergen nam Mieke Tollenaar in 2019 het initiatief om er een boek over te schrijven. Op 19 november 2022 vond in onze kapel in aanwezigheid van een groot aantal genodigden de feestelijke boekpresentatie plaats. Wij mochten als eigenaren van Broekbergen het eerste exemplaar in ontvangst nemen en genoten daarna van de boekpresentatie die heel passend omlijst werd door Loes Jongen-Tollenaar, zang, en Matthijs Jongen op piano.

Het boek dat Mieke schreef is een mooi vormgegeven lees- en kijkboek geworden. Het verbeeldt niet alleen de weg die wij met Broekbergen zijn gegaan, een weg met mooie vergezichten maar ook diepe dalen, van aankoop tot bestemmingswijziging, ze schrijft ook over wat zijzelf en wij zoal ontdekt hebben over de rijke geschiedenis van onze historische buitenplaats die tijden heeft gekend als boerenhoeve, als lusthof en als klooster Arca Pacis .

Dit prettig leesbare en rijk geïllustreerde boek, vol foto's, kaarten, verhalen en leuke weetjes is vanaf nu te koop in de boekhandel en via internet.

Titel: Buitenplaats Broekbergen, bewoners en hun idealen door de eeuwen heen

Hard cover, 24x26 cm, 208 pagina's, fullcolour, ISBN 97-8949-2055-965, prijs € 22,50.



Gevonden muurdecoratie

Terwijl de muren van het hoofdhuis aan de binnenzijde klaar gemaakt worden om isolatie tegen aan te brengen ontdekten we onlangs op de beletage een stuk muur waarop fraaie motieven zijn geschilderd als een soort lambrisering. Deze schilderingen dateren waarschijnlijk uit de periode (vlak) na de grote uitbreiding van het klooster in 1912. We gaan nu bekijken hoe en of we dit motief kunnen laten terugkomen.





Restauratie van de rijks monumentale tuinmuur weer een stap verder

In 2015 waaiden twee delen van onze uit ca 1887 daterende rijks monumentale tuinmuur om. Om diverse redenen was restauratie een langdurige klus. De restauratie van het eerste omgewaaide deel kwam gereed in 2020, de werkzaamheden van het tweede deel komen dit jaar gereed. Daarbij hebben we zo veel mogelijk de oude stenen hergebruikt en waar nodig aangevuld met nieuwe stenen die we speciaal hiervoor op maat hebben laten bakken.



Vanaf de Gooyer Wetering en de Engweg is nu niet alleen te zien dat het brede gat in de muur gedicht is maar ook dat er een kleine nieuwe opening in de muur is gemaakt. Met deze opening is de uit ca.1860 daterende zichtlijn van het Hoofdhuis over de slingervijver naar de Gooyer Wetering weer in ere hersteld. Er komt nog een glazen paneel in deze opening. Het laatste stuk muur dat om diverse redenen instabiel is geworden, zal nog worden voorzien van extra steunberen. De stenen daarvoor staan inmiddels klaar om ook dit laatste stuk toekomstbestendig te maken.

Op weg naar een duurzame toekomst

Om Broekbergen in de toekomst energieneutraal te kunnen maken hebben wij in 2017 op het dak van het hoofdhuis 60 m² zonnepanelen geïnstalleerd. Het aanbrengen van isolatie aan de binnenkant van het hoofdhuis is in volle gang en afgelopen juni zijn op ons voorterrein 12 aardwarmtebronnen 175 meter diep de grond ingeboord om het hoofdhuis en kapel te verwarmen met warmtepompen en vloerverwarming. De zonnepanelen leveren elektriciteit voor de elektrische warmtepompen zodat Broekbergen gasloos en op jaarbasis energieneutraal kan worden.



Tuin vrijwilligers gezocht.

Elke maandagmiddag zijn een aantal vrijwilligers actief om de buitenplaats te onderhouden en steeds een beetje mooier te maken. Ieder doet daarbij het werk dat bij hem of haar past: van onkruid wieden tot het meer grovere snoeiwerk. "Het is een heerlijke plek om te zijn. Ik zie het als een wekelijks uurtje gratis fitness in de buitenlucht," zegt één van de vrijwilligers daarover. Na een paar uur werken ontmoeten we elkaar bij een gezamenlijk kopje thee met iets lekkers erbij, waarna we weer voldaan naar huis gaan



Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk in de tuin en/of wilt u ons vrijwilligersteam komen versterken? Schrijf dan een mail naar: info@broekbergen.nl of bel met Els Kruidenier, 06-53 205 693.

Henk den Boon en Els Kruidenier

Op de hoogte blijven?

Kijk op www.broekbergen.nl,
of volg ons via [facebook BuitenplaatsBroekbergen](https://www.facebook.com/BuitenplaatsBroekbergen)
of mail ons voor vragen of het abonneren op onze Nieuwsbrieven.

BUITENPLAATS BROEKBERGEN

Kloosterlaantje 1
3972 GW Driebergen-Rijsenburg
E: info@broekbergen.nl
W: www.broekbergen.nl